

15 barn föddes detta år i Tåby socken.
 I 5 fall var föräldrarna boende på Mems ägor.
 9 av de nyfödda barnen var pojkar och 6 stycken flickor.
 4 nya äktenskap ingicks och 4 dödsfall inträffade.
 Av de döda var 2 minderåriga.

Något klart besked om väder och skörd står inte att finnas, men många av bönderna klagade, vid sockenstämman, över dålig betalningsförmåga, så av detta kan tydas, att skörden var mindre bra.

Generalmönstring ägde rum för ryttarna på Malmen detta år och inga anmärkningar fanns på Tåbyryttarna.
 Annars var aktiviteten låg både bland ryttarna och båtsmänen under hela 1730-talet, så de var mest hemman på sina torp.

Kyrkoherden Södersten hade nu blivit varm i kläderna och i god prästelig anda "klippte sina får". Han försökte på många sätt att få så många fördelar som möjligt.

Av sockenstämmans protokoll framgår bl.a.

att han ville ha stallet och brygghuset i Prästgården uppbyggda av bönderna samt rungmuren runt kyrkan lagad och förbättrad.

Stora penningar hade det kostat, att vitmena och måla kyrkan invändigt och en böneskrift sändes till ven. consistorie (domkapitlet) med bön om en kollekt över hela stiftet till bekostnad av detta.

Något besked om beslut kom ej, endast finns en notering i kyrkoboken, att skrivelsen blivit inhäftad i ven. consistorie brevbok.

Behov av taktäckning på kyrkan förelåg och beslöts att varje hemman skulle tillverka 200 takspån.

Detta skulle ske på häradets skog i Kudby och inspektoern på Mem lovade ombesörja hemkörnignen till kyrkan.

Dock förbehöll han sig, att detta skulle tillgodoräknas Mems säteri vid beviljning kommande år.

Det beslöts, att nu vid kyrkans reparation skulle ryttare, torpare och båtsmän göra vardera ett dagsverke, när sockenmännen gjorde sina två.

Om någon uteblir, när han blivit skild till dagsverksarbete, skall han utgöra arbetet nästa dag samt dessutom böta en daler silvermynt.

Det ålog rotemästarna att övervaka detta.

På det, att organisten Sven Persson i fortsättningen skulle spela vid ryttare, torpare och båtsmäns hustrurnas kyrkogång -återtagande i församlingen efter barnafödsel - mot att dessa årligen skulle giva organisten 8 öre kopparmynt.

Från häradasrättens protokoll finns följande:

Bergmästaren Danckwardt på Almstad hade begärt, att för sitt ägande hemman i Brunneby, få anlägga en väg från Brunneby till Almstad, så att hans åbonde slapp köra runt Tåby korsväg, när de skulle åka till Almstad och hem. De andra åboarna i Brunneby by hade flera skäl att andraga mot att en väg drogs över de samfälda ägorerna.

Häradsrätten beslöt därför, att ej nu bifalla bergmästarens begäran.

Detta år igångsattes ett ägodelnignsmål mellan hemmanen i Ljunga by, som skulle ta många år inann det avgjordes.

Skattebonden i Ljunga hade begärt denan delning och då främst på Långkärret (Slåkärret) och Målsslättens ägor.

Mot detta hade jungfru Brita Wickman på rusthållet i Ljunga inlagt besvär och häradsräteten bordlade nu ärendet, för en bättre utredning.

Åter igen begärde och fick rusthållaren i Stensvad Håkan Månsson, laga förbud för olovligt skogshygge, gårdsgårdars nedbrytande elelr annan skadegörelse på Stensvads ägor.

Bröt någon mot detat skulle han böta 10 daler silvermynt