

I socknen föddes detta år 8 pojkar och 11 flickor, summa 19 stycken.

8 äktenskap ingicks, varav kyrkoherden och änklungen Bengt Follén gifte sig med Margareta Widinghoff.

Dödsfallen var 8 och av dessa var 3 minderåriga.

Bland **indelningsverkets folk** inleddes nu en fredsperiod, bestående av hemmanvarande på torpen och ett årligt "möte" på 14 dagar.

Från **sockenstämmoprotokollen** kan nämnas

Det klagades på ordningen vid gudstjänsterna och beslöts, att åter skulle gossar under 15 år samlas i koret under lördagar och söndagar.

Ljuskronan i kyrkan hade blivit sönderslagen och obrukbar och bestämdes att Per Jönsson i Ljunga skulle verkställa dess lagande.

Benjamin Vålander, som varit klockare och organist i 15 års tid skulle nu flytta till Vårdsberg.

Han avtackades av sockenstämmans ledamöter.

Vid Juni månads sockenstämma gällde frågan om ny klockare och hade Bergvall från Alseda i Småland och Botvid Wessén från Konungsund provspelat i kyrkan.

Därefter hade frälseinspektoren på Mem framfört ytterligare en kandidat vid namn Åström.

Vid röstningen erhöll Wessén 25 röster mot Åströms 10 och Bergvall ingen. Botid Wessén utsågs därför till socknens klockare och organist och lovade mottaga barn för undervisning i läsning och skrivning samt liksom föregående ombesörja åderlåtning och andra små huskurer.

Kyrkoherden hade klagat till domkapitlet över den åverkan och inskränkning, som hjorts på Prästgårdstorpet på Rundbergsmarken av Brestads och Skällingstads åboar.

Domkapitlet svarade med att ärendet borde komma under häradsrättens prövning.

Påtalades, att intet husförhör förekommit under de två sista åren och meddelade kyrkoherden, att detta nu skulle ske med början i första veckan av december.

Även detta år 1763 hölls **häradstingen vid Fristads gästgivaregård.**

Av dess protokoll kan följand enämnas.

Trån varje socken var nu, förutom ordinarie nämndemän, ytterligare två sockenmän kallade, för att avgöra hur det skulle förfaras, med den utslitna tingsbyggnaden vid Kuddby kyrka.

Beslöts att den skulle försäljas på auktion och att under nästa år en ny tingsbyggnad skulle uppföras på samma plats.

Till den var färdig bestämdes, att tingsförhandlingarna tills vidare skulle föras vid Fristads gästgivaregård och att gästgivaren skulle erhålla 150 daler kopparmynt för de gångna åren och motsvarande för kommande år.

Bonden Johan Andersson i Fristad anmälde, att hos honom blivit bortstulet en silvertumblare och en silversked och anklagade flyktingen Jonas Jürgen, hans fästmö Clara Amalia Meire och avskedade soldaten Lundholm för tjuvnaden.

Målet hade först upptagits vid Söderköpings rådhusrätt, men när brottet blivit begånget i Björkekinds härad, skulle det avgöras där.

Rådstuverätten hade låtit sända dessa tre personer till Linköpings slott, för förvaring till häradsrätten sammanträdde. Därvid hade dock soldaten Lundholm rymt.

Av förhören framgick, att Jürgen och fästmö Meijer flytt från Saxen sedan att dera egendom, genom fientligheterna blivit förlorade, först begett sig till Danmark för att ämna bege sig till Norge.

Under färden hade de kommit i sällskap med Lundholm.

När de kommit till Fristad hade Jürgen och fästmö Meijer gått in till Johan Anderssons hustru, medan Lundholm gått in i en annan atuva där bl.a. silvertumblaren och skeden varit förvarade.

Både Jürgen och Meijer nekade till att ha något med stölde att göra och häradsrätten trodde på dem och friade dem.

Dock varnades de för lösdrivervi.

Beträffande Lundholm skulle han efterlysas.

Ägaren av Stensvads rusthåll Jacob Rydberg tilltalade avskedade ryttaren Olof Stenvall.

Stenvall hade avskedats vid generalmönstringen 1762 som ryttare, men hade bott kvar i ryttaretorpet på Stensvads ägor.

Tydberg vill nu ha betalt för den tiden efter avskedandet som ryttare

Stenvall bott kvar där liksom ersättning för slitage av torpet.

Häradsrätten fann att Stenvall skulle göra 24 dagsverken vid Stensvad och avflytta från torpet senast vid Pålsmissan.

Frälseinspektören Brandstedt på Mem hade instämt reservbåtsmannen Jon Peter Falk och drängen Joahn Johansson för att de från Mems lada borttagit hö och halm.

Efter lång rannsaking med flera vittnen, fann häradsrätten att Jon Peter Falk dömdes för snatteri böta 2 daler silvermynt och Johan Johansson för delaktighet i snatteri till 1 daler silvermynt.